

†

Moge dit een aandenken zijn, aan Vader die zo-
veel van het leven, zijn vrienden en van ons
gehouden heeft,
aan de Heer

RICHARD VANDENDAELE

echtgenoot van Mevrouw

MARIA VAN MOORLEGHEM

Lid van K.B.G — Opgeëiste 1914-1918

geboren te Nukerke op 16 september 1900 en
godvruchtig overleden te Oudenaarde op 2 juni 1982
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Richard was een diep gelovig mens, leefde vol-
gens zijn christelijke overtuiging.

Als mens heeft hij veel gepresteerd. Gans zijn
werkterrein was in de open natuur; als arbeider in
de vreemde, aan de openbare wegen, als bekwaam
landman op zijn kleine boerderij waar hij ten volle
kon genieten van de frisse lucht in Gods natuur en
daardoor meegewerkt aan het scheppingswerk om
de wereld schoner te maken. Hij kon daar genieten
van het werk van zijn handen, de groei van de
vruchten der aarde.

Gedurende 48 jaar was hij gelukkig en tevreden in
het gezin, trouw bijgestaan door zijn echtgenote
en omringd door de genegenheid van zijn kinderen
die hem lief waren.

Nog twee jaar en dan mocht hij samen met zijn
vrouw hun gouden huwelijksjubileum vieren. Maar
zijn taak hier op aarde was volbracht en hij mag
nu voor eeuwig rusten in het Vaderhuis.

Onze overledene heeft in alle eenvoud en stilte
veel vruchten voortgebracht, heeft steeds getracht
goed te zijn voor de mensen om hem heen en op
de plaats die hem door God en het leven was voor-
beschikt.

Danken en loven wij te samen God voor dit
werkzaam, soms harde maar schoon en verdienstelijk
leven, voor deze zorgzame en goede vader, voor
deze diep gelovig medeparochiaan.

Dierbare echtgenote, beste kinderen en kleinkinde-
ren, wij hebben getracht goed te doen. Ik dank U
allen voor uw genegenheid en blijven we steeds
verbonden door ons dagelijks gebed.

H. Hart van Jezus wees onze toevlucht!

Namis op zondag 11 juli 1982 om 8 uur.

Maria VAN MOORLEGHEM,

Richard en Denise WALLEZ-VANDENDAELE, kinderen
en kleinkind,

Adrien en Antoinette VAN DEN HECKE-
VANDENDAELE en kinderen,

Richard en Lucie SALOMON-VANDENDAELE en
kinderen,

De families VANDENDAELE, CALLAERT, VAN
MOORLEGHEM en SCHIETTECATE,

danken om uw gebeden en blijken
van kristelijke deelneming.



Rust
in
Vrede